



**Rondom Antonius Abt, Bernardus, Blasius, Gummarus en Willibrordus
Nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie
Nr. 196, vrijdag 6 maart 2026**

**Bereikbaarheid van onze parochie
Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen
zijn we bereikbaar via 06-10490088**



Contact met de pastoor

Wilt u graag in contact komen met pastoor Ronald van Bronswijk aarzelt u dan niet dit te doen.

Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer

06-10490088 of via ons parochiesecretariaat:

Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl



Wat eten we vandaag?

Het is een vraag die we ons bijna vanzelfsprekend stellen. Een vraag die hoort bij het dagelijks leven. Hutspot met een balletje gehakt?

Gewokte groente met rijst of toch maar pasta carbonara?

Uit recente cijfers van het Centraal bureau voor de statistiek (CBS) blijkt dat na jaren van daling de armoede in ons land weer toeneemt. Voor steeds meer mensen verschuift de vraag van “Wat eten we vandaag?” naar “Kunnen we vandaag eten?”

Een verschuiving van vanzelfsprekendheid naar onzekerheid.

In deze Veertigdagentijd worden wij uitgenodigd om anders te kijken naar onszelf en vooral naar onze naasten, met open ogen en een open hart. Wat kan ik doen om mijn naasten, dichtbij en verder weg, te steunen? (Vastenactie in beeld, nummer 71, februari 2026)

De Vastenactie Vastentest. Wat voor type vasten past bij jou?

Een savvastenkuur, 'intermittend fasten' of dry january... de meeste mensen hebben wel eens aan vasten gedaan. In veel religies heeft vasten zelfs een eigen plek. Denk aan de Ramadan en aan de christelijke veertigdagen- oftewel vastentijd.

Je kunt op allerlei manieren vasten. Je kunt een periode weinig eten of geen alcohol drinken, maar je kunt ook afzien van social media en streamingdiensten. Er zijn ook mensen die tijdens een vastenperiode juist dingen doen waar ze anders niet aan toekomen. Extra tijd maken voor vrijwilligerswerk bijvoorbeeld of voor een goed boek of gebed.

Ben je benieuwd welke manier van vasten bij jou past? Doe de Vastentest en ontdek of je een uil of een schildpad bent als het om vasten gaat! Als je je aanmeldt op de website, ontvang je bovendien meer informatie en tips om je vasten vorm te geven op een manier die bij je past. Je vindt de Vastentest op www.vastenactie.nl

Over Vastenactie

Vastenactie ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden die zich inzetten voor een rechtvaardiger, humaner en welvarender samenleving. In 2024 kon Vastenactie ruim 202.000 mensen zicht geven op een beter leven. Dat kon dankzij de samenwerking met 94 partners over de hele wereld én uiteraard dankzij alle mensen die vanuit Nederland hun solidariteit hebben laten blijken.



Jullie zijn gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Op zondag 22 februari 2026 vonden de eerste twee dopen plaats in de H. Maria Magdalenakapel te Made. Bram Verhoef was de eerste die het sacrament van de doop mocht ontvangen tijdens de eucharistieviering van 9.30 uur. Van harte proficiat voor Bram, zijn grote zus Meike, papa, mama, peter, meter en verdere familie.



Foto's José Mureau.

In de middag was het de beurt aan Roy Havermans om het doopsel te ontvangen. Tijdens de zalving was Roy een en al aandacht voor wat de pastoor aan het doen was. Onze gelukwensen aan Roy, papa , mama, peter, meter en verdere familie bij gelegenheid van het doopsel.



Foto's: Sorcha Tijmons



Sinds zondag 22 februari is de H. Maria Magdalenakapel twee doophartjes rijker ter herinnering aan deze twee dopen. Deze hartjes hangen vlak bij het Mariabeeld in de kapel.

Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots. Diep in dat dingetje verbergt zich iets groots. Er woont een wonder in, iets ongelooflijk machtigs. Een kind is meer dan alleen maar iets engelachtigs. Ik weet niet wat het is, maar ik maak me sterk: zo'n mensenkind is niet alleen maar mensenwerk.

In memoriam

Zaterdag 21 februari 2026 namen we in de H. Gummaruskerk te Wagenberg afscheid van Jo Toebak - de Leeuw (88) , weduwe van Jan Toebak. Haar uitvaart vond plaats in de kerk waar zij gedoopt werd, haar eerste communie deed en waarin zij trouwde. Na de uitvaartviering werd Jo aan de aarde toevertrouwd op het kerkhof te Lage Zwaluwe. Ons medeleven met haar kinderen en kleinkinderen, moge Jo rusten in vrede.



***Een leven van dienen, zorgen en geven.
In alle bescheidenheid heb jij ons omgeven,
rust nu maar uit, je werk is gedaan.
De weg was lang, maar nu ben je thuis,
je mag in alle vrede gaan,
verlost van zorgen en van je aardse kruis.***



Stille Omgang 21 maart 2026 , busreis vanuit bisdom Breda

De Stille Omgang is een processie die sinds 1345 in stilte en gebed wordt gelopen door hartje Amsterdam. Het Bisdom Breda sluit aan bij deze eeuwenoude traditie en organiseert daarvoor een busreis.

Voor meer informatie en aanmelding www.bisdombreda.nl/stilleomgang of telefonisch , 0164-233574, ma-vr van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Opstapplaatsen:

16.00 uur Bergen op Zoom Sporthal Gagelboslaan

16.30 uur Breda Tourbushalte Hoge Mosten/ Elleboog

Kijk naar je handen!

Ze geven en nemen,

reiken en raken,

strelen en schuren.

Je handen gebruik je

om te werken en te bidden.

Om te gebaren en uit te leggen wat je bedoelt.

Handen zijn nodig om te scheppen en te zegenen.

Handen maken verbanden.

Strek je handen uit

Naar God, naar je naaste,

naar wat vertrouwd en wat nieuw is en onbekend.

Open handen, gereed om te ontvangen, drukken onze verbondenheid uit.

Onze openheid naar alles wat God ons te bieden heeft.

Vijf vingers, vijf handen, vijf Heiligen.

Deze tekst was te vinden op het briefpapier dat aangeschaft werd bij de start van de Vijf Heiligen Parochie in 2004.

Verdieping en bezinning in de Veertigdagentijd

In de Veertigdagentijd organiseert de Catharinaparochie Oosterhout op maandagavond of woensdagavond activiteiten van verdieping en bezinning.



Elke avond start met een inleiding door de gastspreker, waarna het Evangelie van de daaropvolgende zondag wordt gelezen en besproken. De avond eindigt met gebed.

Alle avonden starten om 18.30 uur en duren tot ongeveer 20.15 uur.

Wil je deelnemen aan een van onderstaande bijeenkomsten ? Stuur dan een e-mail met je keuze aan: info@catharina-parochie.nl

Zien wie over het hoofd wordt gezien

Datum: Woensdag 11 maart 2026

Aanvang: 18.30 uur

Locatie: Onze Lieve Vrouwe abdij, Zandheuvel 90, Oosterhout

Gastspreekster: Lars Peetam, parochie-vicaris

Eenvoud als rijkdom

Datum: Maandag 16 maart 2026

Aanvang: 18.30 uur

Locatie: Pastorie H. Catharinaparochie, Markt 17, Oosterhout

Gastspreekster: Stephan Barendse, predikant en directeur Teen Challenge Nederland.

Leven uit hoop: toelevens naar Pasen

Datum: Maandag 23 maart 2026

Aanvang: 18.30 uur

Locatie: Sint-Paulusabdij, Hoogstraat 80, Oosterhout

Gastspreekster: Jochem van Velthoven, pastoor H. Catharinaparochie

Vergeving en bevrijding

Datum: Maandag 30 maart 2026

Aanvang: 18.30 uur

Locatie: Pastorie H. Catharinaparochie, Markt 17, Oosterhout

Gastspreekster: Siets Nieuwenhuizen, emeritus dominee



Open Dagen pastorie Kerkstraat 6

Er kwamen heel wat mensen nog een kijkje nemen in de pastorie: mensen die als vrijwilliger in het gebouw actief waren, als lid van de vele werkgroepen, als gastvrouw en mensen die er zelf ook gewoond hebben.

Vrijwilligers waren er volop in de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw, de pastorie aan de Kerkstraat gonsde van activiteiten.

Eind vorige eeuw werd de H. Bernarduskerk grondig gerestaureerd, de stichting 'Renovatie Bernardus' organiseerde tal van activiteiten om aan de benodigde financiën te komen. Jan Servaes maakte een serie pentekeningen die voor dit doel verkocht werden.

In 2022 viel het doek voor de H. Bernarduskerk als kerkgebouw, dit jaar komt er een eind aan

het gebruik van de pastorie door de Vijf Heiligen Parochie. De kerk van pastoor Van de Zwaluwe (1871) en de pastorie, gebouwd in 1881 onder zijn opvolger pastoor Kemps, blijven behouden voor het dorpszicht, maar wel met een andere bestemming. Op de tekening is in de verte is nog een deel van het oude St. Jozefklooster (gesloopt voor sociaal-cultureel 'de Mayboom') te zien, waarvan de kapel, met Maria Magdalena als patrones, de nieuwe kerkplek van Made is en waar tevens het parochiesecretariaat gevestigd is.

MADE, 25 Maart. Gisteravond omstreeks 10 uur is onze beminde herder, de Zeer Eerw. heer P. Kemps, sinds twintig jaar pastoor onzer parochie, na een langdurig lijden, in den ouderdom van 66 jaar, kalm en zacht, overleden. Pastoor Kemps, die door zijn eenvoud uitmuntte, was een man van groote ervaring en kennis, een man die de vraagbaak van velen was en die in zijn stille pastorie met ongemeene aandacht het leven volgde. Geheel en al opgaande voor de belangen zijner talrijke parochianen, deed hij veel zoowel voor hun geestelijk als stoffelijk welzijn en had zich daarom een groote plaats in aller harten verworven. Zijn heengaan is een zwaar verlies voor allen. R.I.P. (In de Tilburgsche Courant van 30 maart 1899)



Petrus Kemps, bouwpastoor van de pastorie aan de Kerkstraat in Made.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme. Evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Wel de zekerheid dat iets zinvol is ongeacht de afloop, het resultaat. (Vàclav Haval)



TV mis bij ons uit de buurt

Zondagochtend 8 maart 2026 om 10.00 uur wordt de wekelijkse TV-Mis op NPO 2 uitgezonden vanuit de St. Jozefkapel in Dongen. Deze kapel is de kapel van de zusters Franciscanessen van Dongen die zich daar in 1801 vestigden. Er woont nu nog een kleine groep zusters in Dongen en hun kapel wordt ook gebruikt door parochie de Goede Herder uit Dongen, die in de kapel een kerkplek

naar deze tijd gevonden heeft. De enige overgebleven katholieke kerk in Dongen (ooit waren er vijf) , de Laurentiuskerk met zijn gigantische koepel, een kerk van Joseph Cuypers en zijn zoon Pierre Cuypers jr., is aan de eredienst onttrokken.

Vanuit Dongen trokken in 1820 drie zusters, twee novicen en een postulant op een boerenkar naar Etten om daar een kloostergemeenschap en meisjespensionaat te stichten in 'Huize Adema' een oud verwaarloosd kasteeltje , ook wel 'Withof' genoemd. Een van de twee novicen was zuster Angelina, Joanna Pals uit Wagenberg. Het was de bedoeling dat deze nieuwe kloostergemeenschap afhankelijk zou blijven van die in Dongen, maar het liep anders en er ontstond een nieuwe congregatie: de Penitenten-Recollectinen van Etten, later Franciscanessen van Etten genoemd.

Vanuit deze zustercongregatie zouden binnen onze parochie drie kloosters gesticht worden en wel in Wagenberg, Terheijden en Stuivezand , de zusters gaven onderwijs, stonden in voor zieken- en ouderenzorg, werden uitgezonden als missionaris en waren actief in pastorale activiteiten, zoals , bezoeken van ouderen en zieken, bijbelcursussen en dirigeren van een koor. De laatste twee zusters Franciscanessen van Etten in onze Vijf Heiligen Parochie waren zuster Agnesia Vrolijk (1917-2021) en zuster Salvatora Oomen (1930-2020). Vanuit het gebied van onze Vijf Heiligen Parochie zouden ook veel jonge vrouwen zich geroepen voelen om bij de Franciscanessen van Etten in te treden.

Iedereen heeft het druk en is haastig, heeft geen rust, geen aandacht.

Taalgebruik ontwapenen

In zijn boodschap bij gelegenheid van de Veertigdagentijd doet paus Leo XIV een oproep tot “een zeer praktische en vaak ondergewaardeerde vorm van onthouding”.

Hij roept op om in de Veertigdagentijd af te zien van woorden die onze naaste beledigen en kwetsen.

“Laten wij beginnen met ons taalgebruik te ontwapenen, harde woorden en overhaaste oordelen te vermijden, ons te onthouden van laster en geen kwaad te spreken over wie niet aanwezig is en zich niet kan verdedigen”.

***Bidden verandert niet de wereld, maar bidden verandert de mens.
En de mens verandert de wereld. (Albert Einstein , 1879-1955, natuurkundige.)***

Tienerweekend ‘Highway to Heaven’

Van vrijdag 13 maart 20.00 uur tot zondag 15 maart 12.30 uur organiseert de H. Catharinaparochie in samenwerking met het bisdom Breda een inspirerend en gezellig tienerweekend in de prachtige Sint-Paulusabdij in Oosterhout.

Het thema van dit weekend is ‘Highway to Heaven’, geïnspireerd door de woorden van Carlo Acutis: The Eucharist is my highway to heaven.

Alle tieners van 12 tot en met 18 jaar uit het hele bisdom Breda zijn van harte welkom! Of je nu regelmatig naar de kerk gaat of gewoon nieuwsgierig bent naar geloof, vriendschap en zingeving: dit weekend biedt ruimte voor iedereen.

Tijdens het weekend staan gezelligheid, geloofsverdieping, gebed en rust centraal. De deelnemers kunnen rekenen op een afwisselend programma met inspirerende getuigenissen, leerzame workshops, ontspanning en de kans om de abdij en haar rijke geschiedenis te ontdekken. Daarnaast is er volop gelegenheid om nieuwe vrienden te maken en samen een onvergetelijk weekend te beleven.

Het weekend vindt plaats in de Sint-Paulusabdij, Hoogstraat 80 te Oosterhout, een unieke en rustige omgeving die uitnodigt tot bezinning én plezier. De organisatie is in handen van het enthousiaste TienerTeam van de H. Catharinaparochie, dat garant staat voor een warm welkom en een goed verzorgd programma.

[Meld je aan via de site van het bisdom.](#)

Dat de wereld, dat de mens, dat de menselijke persoon – jij en ik – er zijn, heeft goddelijke betekenis. (Martin Buber, 1878-1965, Joodse godsdienstfilosoof)

Het licht komt altijd weer door

Luminosity is een concert over licht in donkere tijden, door projectkoor Personare onder leiding van Ad van Unen. Het koor zingt werken van Pärt, Vasks, Macmillan en Whitbourn. Het koor treedt tweemaal op, op 21 maart in de Franciscus en Clarakerk in Delft, Raamstraat 76 en op 22 maart, wat dichterbij huis, en wel in Breda, in Zandberg58, Zandberglaan 58.

Aanvang: 16.00 uur. Zie verder: www.personare.org

Drimmelen Leert

Dit jaar vieren we het **Internationaal Jaar van de Vrijwilliger**.

Een mooi moment om extra stil te staan bij de waarde van de inzet van vrijwilligers voor allerlei organisaties, zeker ook voor onze Vijf Heiligen Parochie, en voor de inwoners van Drimmelen.

Als blijk van waardering heeft het VrijwilligersInformatiePunt (VPI) Drimmelen, onderdeel van SWO, het platform **Drimmelen Leert** gelanceerd: een gratis online leerplatform speciaal voor vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente Drimmelen.

Via Drimmelen Leert krijg je toegang tot honderden online cursussen, testen, luisterboeken en e-books over onder andere persoonlijke groei, vitaliteit, communicatie en digitale vaardigheden zoals AI. Handig voor je vrijwilligerswerk, maar ook gewoon leuk en leerzaam voor jezelf. Rond je een cursus af? Dan ontvang je een officieel erkend certificaat. Nieuwsgierig?

Ga naar www.drimmelen.leert.nl en meld je aan. Na aanmelding ontvang je een persoonlijke inlog en kun je direct aan de slag in je eigen leeromgeving.



Een man uit duizenden die de hemel rijkelijk verdiend heeft, de burgemeester over de pastoor



Bouwpastoor P.J.M. Rombouts bij de eerste steenlegging van de H. Blasiuskerk.

Op 1 maart 1973 overleed in het St. Theresia-ziekenhuis te Raamsdonksveer oud-pastoor P.J. M. Rombouts, op de leeftijd van 80 jaar. Na zijn priesterwijding in 1919 werd hij kapelaan in Nispen, Rijsbergen en Roosendaal en hij werd in 1929 tot bouwpastoor van de H. Blasiuskerk te Stuivezand benoemd en zou tot zijn emeritaat in 1965 pastoor van deze kerk blijven. In zijn emeritaatsjaren bleef hij in de buurt van 'zijn' kerk wonen, want hij verhuisde toen met zijn huishoudster 'tante' Jo Verdaasdonk naar het toen pas gebouwde bejaardencentrum 'de Wijngaerd' in het uitbreidingsplan Stuivezand I, de bloemenwijk. Hij werd daar de eerste rector, de huis-pastoor, nu zouden we zeggen geestelijk verzorger.



De pastoor op latere leeftijd.

Emeritus-pastoor P.J.M. Rombouts ging op 6 juli 1965 voor in een eucharistieviering in de kapel bij gelegenheid van de officiële opening van 'de Wijngaerd' daarbij geassisteerd door twee niet-bewoners van het bejaardencentrum. Bij de officiële opening was ook harmonie 'Cecilia' van de partij, rechts zijn de ramen van de kapel te zien. Zie foto's op blz. 9.

In deze kapel waren 54 zitplaatsen en een geluiddichte¹ biechtstoel, in de jaren '70 zou de kapel aan twee kanten worden uitgebreid.

¹ Zuster Marie-Josephine, bestuurslid van de zusters Franciscanessen van Etten, was akkoord met de bouwtekeningen voor het nieuwe bejaardencentrum, wel had zij om een dergelijke biechtstoel gevraagd, want het ging om dikwijls hardhorende mensen.



Door de latere uitbreiding van 'De Wijngaerd' moest de kapel gesloopt worden. In het weekend van 24 augustus en 25 augustus 2002 zou emeritus-pastoor P.J.M., Piet, Rombouts, de toenmalige geestelijk verzorger van 'de Wijngaerd' en een neef van de in

1973 overleden eerste rector voor het laatst voorgaan in de kapel.

De vieringen vonden voortaan plaats in de Victoriazaal, vernoemd naar de eerste directeur van 'de Wijngaerd' zuster Victoria van der Pluijm (1924-2011) van de zusters Franciscanessen van Etten.

Deze zusters waren met toestemming van de bisschop vanaf de opening verantwoordelijk voor de verzorging. Naast zuster Victoria waren er ook nog enkele medezusters, waaronder zuster Agnella v.d. Bosch, en lekenpersoneel werkzaam, om op de manier van toen zorg te bieden.

In 1980 zou zuster Victoria met pensioen gaan.



Piet Rombouts, (1917-2007) huispastoor van 'de Wijngaerd'

Tijdens een speciale gedachtenisviering voor de overleden oud-pastoor in 'de Wijngaerd' hield burgemeester Cees Smits van de gemeente Made en Drimmelen² een toespraak waarin hij een beeld schetste van de overleden pastoor die zoveel voetstappen had liggen in 'de Wijngaerd' op zijn weg naar de bewoners in hun appartementen, die zo vaak was voorgegaan in de kapel van 'de Wijngaerd', waar hij met zijn typisch krakend stemgeluid én met de overtuiging van zijn edele hart de bewoners onderhield over het Woord van God.

Het overlijden van de oud-pastoor was een groot verlies voor de stichting en de bewoners, maar de mensen moesten niet sentimenteel worden. "Tachtig jaar is een gezegende leeftijd en een opvolger voor de overleden oud-pastoor is ook nog wel te vinden. Het leven gaat door, ook hier", vond de burgemeester.

Maar wat de mensen niet mochten vergeten was zijn ingetogen voorgaan in de eucharistie, zijn eenvoudige blijheid, zijn hoffelijkheid onder alle omstandigheden en zijn toewijding, allemaal tekenen van een leven in dienst van de gemeenschap. Door zijn warm optreden was hij van groot belang geweest voor de geestelijke verzorging in het tehuis.

² Cees Smits (1918-1975) was burgemeester van de gemeente Made en Drimmelen van 1965 tot 1975. Hij was ook secretaris van de stichting 'de Wijngaerd'.

De burgemeester benoemde ook de eenzaamheid van de priester, hij vergeleek die met zijn eigen bestaan als burgemeester, waarin je er uiteindelijk ook wel eens alleen voor staat.

De burgemeester schetste ook de omstandigheden waarin de oud-pastoor als 37-jarige bouwpastoor in Stuivezand aan de slag ging. Het was in de crisisjaren te midden van een armoede die in 1973 nog nauwelijks was voor te stellen: langdurige werkeloosheid door de wereldwijde economische crisis, met als gevolg ontwrichte gezinnen, mensen ruw, weinig beschaafd, bonkig en eigenlijk niet in staat om de pastoor bij te staan in zaken van parochiebestuur.

In deze omstandigheden aan de mensen het blijde evangelie verkondigen, met heel weinig middelen om hun leefomstandigheden te verbeteren dan alleen je eigen portemonnee. De pastoor hield vol, gedreven door de wil zich in te zetten voor de ander.

“Een man uit duizenden, die de hemel rijkelijk verdient heeft. Zijn nagedachtenis zullen we altijd blijven eren”, zo besloot de burgemeester zijn toespraak.



Burgemeester Smits en zuster Victoria, eerste directeur van 'de Wijngaerd' Foto archief Stichting de Wijngaerd.



Pastoor Piet Rombouts aan het altaar bij de inwijding van de H. Blasiuskerk op 6 oktober 1930, helemaal links bisschop Hopmans van Breda. Deze was bisschop van Breda van 1914 tot 1951, een tijd waarin veel nieuwe parochies gesticht werden, wat dat laatste betreft een geheel andere tijd dan de huidige.



Pastorie, Blasiuskerk en zusterklooster kort na de bouw in 1930. (Foto Heemkundekring Made en Drimmelen)



Bejaardencentrum 'de Wijngaerd' vlak na de bouw in 1965 (Foto archief Stichting de Wijngaerd).

Bronnen:

Dagblad de Stem van 10 maart 1973

Piet Baart (overleden in 2025) : 'De Wijngaerd verder zonder kapel?' in periodiek 'de Klok' van Heemkundekring Made en Drimmelen, 2003.

Bart Mureau: 'De Wijngaerd' van bejaardenoord tot seniorenpartner, Made 2018.

Gedachtenisprentjes Heemkundekring 'Made en Drimmelen'.

Parochiearchief Vijf Heiligen Parochie

Mensen die veel op hun horloge kijken, hebben steeds minder tijd.

Wegwijs binnen onze Vijf Heiligen Parochie



Voor meer informatie kunt u terecht op ons parochiesecretariaat en de parochiekantoren. U bent er van harte welkom.

Hieronder vindt u de openingstijden , de (e-mail) adressen en telefoonnummers:

Parochiesecretariaat Made:

Voorlopige ingang: H. Maria Magdalenakapel (Groene deur) in Kloosterstraat Made

Telefoon: 0162-682303. E-mail: info@naardekerk.nl

Postadres: Kerkstraat 10 4921 BB Made. Openingstijd: woensdag 9.30 uur tot 11.30 uur

Parochiekantoor Terheijden: Ida Fievet

Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.

E-mail: terheijden@naardekerk.nl Openingstijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook

Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.

E-mail: wagenberg@naardekerk.nl Openingstijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

Zijn geheim om jong te blijven?

'Bidden', zei Bruno Kant (110) oudste priester ter wereld en oudste inwoner van Duitsland in een eerder interview. Hij bidt dagelijks, leest in zijn brevier en lost sudoku-puzzels op.

'Ik heb altijd een sterk geloof gehad', verklaarde hij. Tegelijkertijd vraagt hij zich nog steeds af waarom 'de lieve God zoveel onzin, ongeluk en kwaadaardigheid in de wereld laat bestaan'.

*Er is maar één weg
en dat is de weg die ieder zelf moet vinden,
zoekend, falend, stamelend, gelovend.
Dat is de enige weg, jouw weg, ieders weg.
Laten we elkaar toewensen dat we samen
voor meer dan één mens
een houvast, een hulp mogen zijn op de weg door het leven,
zodat we samen verder durven.
Samen met de God van ons hart. Amen*



Overzicht van vieringen in de Vijf Heiligen Parochie (VHP)

Zaterdag 7 maart 2026 Derde zondag Veertigdagentijd
Wagenberg H. Gummaruskerk 19.00 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk. Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen, orgel J. Horbach.
Zondag 8 maart 2026 Derde zondag Veertigdagentijd
Made H. Maria Magdalenakapel 9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk Cantor H. Vergouwen, orgel J. Horbach.
Maandag 9 maart 2026
Terheijden, zorgcentrum Antonius Abt, 10.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk.
Zaterdag 14 maart 2026 Vierde zondag Veertigdagentijd
Terheijden H. Antonius Abtkerk 19.00 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk Cantor H. Vergouwen, orgel J.v. Opendorp.
Zondag 15 maart 2026 Vierde zondag Veertigdagentijd
Made H. Maria Magdalenakapel 9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk Cantor H. Vergouwen, orgel J. v. Opendorp.

De spreker kan een dwaas zijn als de luisteraar maar wijs is (Japan)

Op vrijdag 20 maart 2026 verschijnt Nieuwsbrief VHP 197
Kopij aanleveren kan tot woensdag 18 maart 2026.
Deze dien je te sturen naar: info@naardekerk.nl
Neem ook eens een kijkje op de website van onze Vijf Heiligen Parochie:
www.naardekerk.nl